



4 WORLD CONGRESS OF ENGINEERS AND ARCHITECTS IN ISRAEL

ARCHITECTURAL PROBLEMS OF LARGE-SCALE BUILDING

by Abba Elhanani

The industrial revolution of the 19th century ushered in new patterns and structures in practically every field. Today, we shall deal with only one of them - i.e. the phenomenon of intensive urbanization which began at that time throughout the entire civilised world. The more highly industrialised a country was, the more intensive was the rate of expanding urbanisation in it. Many villages were turned into small towns; small towns grew to large ones and large ones into cities. There is no need to present precise statistical data on the rate of urban growth as this perhaps is not the most significant aspect. Of even greater significance is the rate of acceleration there was in the urbanization process.

Whereas in 1860, the twenty largest cities in the world between them had a population of 4.5 million inhabitants, constituting some 4% of the world population (and the smallest of these cities had 100,000 inhabitants), by 1900, there were already 150 such towns with a total population of 40 million, constituting 10 per cent of the world population.

By 1960 however, the statistics had changed even more dramatically; and by this time the world's twenty a rgest cities between them had a population of 85 million. These rates of growth and acceleration speak for themselves. This was no evolutionary development, no process of gradual growth resulting from natural increase or from the gradual transfer from village to town of surpluses of rural population increase. The suddenness and the growing acceleration rate of this growth are unprecedented, arousing in us associations of flooding, or a deluge. They prove once again — if further proof were needed — that this was a revolutionary process buth in terms of demographic structure and — perhaps of even greater significance— in terms of social structure.

This large-scale growth created the problem of wholesale building, just as it created problems of large-scale production in many other spheres of consumption. Such building on a mass scale, which has been the practice in many countries for over a century, had gloomy beginnings and its future is bleak indeed. The black towns of England; the tenement quarters and the suburburs of the United States and, lastly, the development towns and new towns of Israel - all these provide us with convincing proof that we have not yet recovere from the shock of the industrial revolution and the result of quantitative changes, or from the drastic changes of scale and dimension.

These difficulties must be considered against the background of the painful, slow and exhausting birth of that profession which has come to be called 'town planning'. This is a profession in which, alongside the 'experts' who claim to have solved all the problems and who pull ready-made formulae from out of their sleeves on 'how to' and 'how much' - there are others, apparently more serious, individuals who admit that their profession is still going through a long drawn-out and exhausting process of formation - a road strewn with errors and assumptions proven false - from the Athenian Charter to the city.

In studying the professional literature of town planning, and as we listen to lectures at this and other Congresses, we are sometimes reminded of Shakespeare's Comedy of Errors and we can only hope that, as in the Comedy, here too there will be a happy ending.

We have said that the sudden and drastic change of scale was revolutionary. What form did this revolution take? Here we can name several factors, ranging from the quantitative and endompassing technological and social factors. Let us consider for a moment one important aspect - namely, the severance of the link between the builder (the architect, the Baumeister) and the client who horders his home. In the modern city, the individual does not order his home.

The age of mass production has arrived in housing construction -and with it, uniformity in planning, in scale and in execution. The system of mass / production requires that the scale of production be sufficient to lower the costs of production. Economically speaking this was, in theory, to the good. Just as a mass-produced suit costs for less than a haute couture suit made to measure. mass produced houses will also cost far less than those ordered as individual items. I cannot, on this occasion, go in any detail into the effects on planning - in the context of town planning of the uniformity of housing, but these are easily discernible. The actual concept of large-scale housing construction places this building in the category of those branches of production which are bound to conform to strict economic laws. These economic laws however, sometimes conflict - whether genuinely or apparently with architectural requirements pertaining to an individual house, a road or the entire urban pattern. But the principal conflict is between the uniformity, whole or partial, that is essential to wholesale// mass-produced housing and the ideal - or should we say utopian? - concept of "the right and the overriding value of individual expression."

The flirtation between architecture and the economic and

technological disciplines first became serious at the beginning of the century. At first, while the Bauhaus movement was advocating that mrchitecture be based on craftsmanship, the flirtation was still somewhat romantic; but it soome assumed a more realistic character, when this same Bauhaus began to switch itse sentiments to industry and technology.

The machine, as we know, became virtually a new cult at the beginning of this century. From the Futurist Manifesto to pop art, the machine has been help up to play the role of a god, the feelings towards whom are ambivalent. This ambivalence is particularly striking in architecture. On the one hand, the mystic and, according to many, rational faith still exists in that 'all-powerful god' of technology, who will solve all problems. These beliefs have given rise to some fantastic projects (today no longer entirely unattainable) of 'floating cities' and 'flying towns'; while at the same time there is a growing disillusionment with the reality which the great god of technology is creating in actual practice. All those cities, town quarters and suburbs have come to life - out of pre-fabricated elements and/or pre-fabricated, standard, unfform plans. And it is interesting to note that this reduction of costs which was taken for granted, is still a subject of controversy. The discussion is even more intensive in countries where the standard of technological advancement is low - such as Israel for example. But there is hardly any one to challenge the fact of the architectural and urbanistic failure - the failure of the mass housing projects on the one hand and of the expanding commercial centres with their steel, aluminium or bronze in gleaming curtain walls, on the other. Set against this failure, romantic yearnings are spreading for the irrational, the brutal, the perverse. Then again, there are also yearnings for the individual, the singlepiece item, the extraordinary. These are expressions of protest and revolt against the machine cult of the times.

In this connection, it would be appropriate to quote one of the critics, Arthur Penty, who wrote: "...In all these features, we discern industrialization, which leads itself to the logical, the anarchic result. Architecture is ousted from society, and since it is the mother of the arts - the other arts which depend upon it will be ousted alongside it. This is bond to happen once the appreciation for the ugly becomes decisive, for experience has shown that none of the arts can withstand the impact of the mashine and mass production."

Such extreme views of course arouse certain questions. However, we shall not ask, as did Merbert Read "Can the machine produce works of art?" hut rather state simply that the machine has pushed aside decorativeness and ornament, but nevertheless made an unchallengeable place for itself in our times. Today, the Ruskin and Morris-style xem pining for a rebirth of crafts-manship have lost all meaning. They have, through sublimation, become little more than a primarily romantic movement, whose path was strewn with dangerous exlecticism offset by occasional and embarrassing successes. Embarrassing - because this romantic 'counter-attack' has no prospects whatsoever. Sometimes it appears that its only chance would lie in the biassed support of the professional publications - who pursue all innovations without examining their quality.

There is little doubt that the slogan which was refuted by the Bauhaus in the 'twenties on the essential link between the machine and modern architecture has not become out-dated, but rather neglected. It has been neglected, without efforts being made to apply it in every possible way in life and action.

It is worth recalling that the industrialisation of housing construction actually began as far bok as Babylon, with the invention of the brick - the most ancient pre-fabricated ele-This industrialisation was exemplary of the practice in historic times, when building technology always applied to the fullest the achievements of the engineering science of its Only in the nineteenth and twentieth centuries, with. the fantastic advancement of science with technology gallopping in its wake, has it been found that the building industry lags considerably behind most other industries. Though various ideas have been put forward, from H.G. Wells' Utopica in the early years of the century, to the ingenious demonstrations of Buckminster Fuller, it is nevertheless a fact that any industrialisation of the building trade seems extremely primitive today, in the second half of the twentieth century compared to the general level of technological achievement.

All the experiements that have been made so far - from a wall that is an aliminum curtain to elements pre-fabricated in cement - seem little more than preliminary and naive try-outs. A key to a solution may perhaps lie in a change in the curricula of the schools of architecture and engineering, with more advanced

training in technology and above all, with a trend to instill in the students a more profound belief in the importance of technology as a pointer to a solution to the problems of mass building.

We must not overlook the risks inherent in such a path. Nevertheless, one may say that these risks have not yet manifested themselves fully since all our experiments in technological architecture were partisan experiments, in which the cooperation between industry and architecture was implemented through commercial prospectuses and with the help of blind coincidence. There have indeed been some attempts to act more seriously along these lines, and here let us mention only one of them: the work carried out in California by the team led by the architect Ezra Ehrenkranz. Perhaps this small example, in which a partial but highly significant victory was scored, points to the correct way - a tiring one with little glamour. In the context of this experiment, an important point of fundamental importance was proved: namely that the industrialisation of building and the ubilization of the technological, economic sector does not mecessarily mean uniformity in architecture, for architectural individuality was a basic pre-condition for the team's work, and the condition was strictly observed.

This modest experiment also proved the enormous potential inherent in cooperation between industry and the experts of technology and the planners and architects.

However, we must remember that the technological solution alone cannot solve the quantitative and qualitative problems of mass housing construction. Technological and economic factors are only a part of the complex of problems crying out for solutions. There are however also social and psychological problems and if, following the example of the we ignore the problems of form, we shall still be left with those of urban anatomy - in the structural, functional and esthetic sense. The aesthetic aspect is indeed a complicated one now that it has been proved in practice that repetitiveness is as wearving in architecture as it is in life.

Israel, it seems to us, could be regarded as a testing ground that has seen many hardships but is also of considerable importance for its many failures and few, and partial, successes in this field. Our problem here covers a wide range of factors and is complicated and intensified in almost every conceivable way:-

Firstly, the time factor: - After the establishment of the State, we were flooded with a sudden mass immigration of a relative scale that is perhaps unprecedented. Within two or three years, the population of Israel had doubled. This cracy pace went on for at least ten years. The factor of time may not perhaps be regarded as a relevant factor - at least in the theoretical thinking of town builders and planners of building methods. However, in the reality of Israel, irrefutable proof - a proof outstanding for its ugliness - has been furnished of the enormous relevance of this factor. Whithin these ten years, tens of thousands of amorphous houses have been constructed in haste - houses doomed as soon as they were completed to a slum life, at least in the visual and the urban senses, and perhaps in the social sense of the terma as well.

We might have sought to justify this terrible but unavoidable deed by the absence of industrialisatio and of mechanization, or a lack of experience; but we believe that no technologically advanced country would have been able to cope with a doubling or trebling of its population within such tough and urgent categories of timing.

As architects we might perhaps have preferred to house the new immigrants in tents for a few years while we drew up our plans, developed our industry and launched our building projects after the most careful consideration. But as citizens of the State we preferred - and we might as well admit it - to house them in dwellings doomed to decay within a relatively short span of time. The final decision was of course left to the political leadership, and they opted for the lesser evil.

The second factor is the technological one: Even today Israel is not regarded as a pioneer in building technology, and we are only beginning to adopt the systems and operational methods of intensified mechanization in building and the building industry.

In the 'fifties, there was an empty vacuum. Thousands of houses were constructed by hand, with manual work alone. And for the most part these hands were unskilled, owing to the natural and grave shortage of manpower. Only recently have funds been invested in heavier mechanization and the first attempts have been made to introduce various methods of pre-fabrication here — the French, Scandinavian and other methds. The time has been too short to point to any certain successes or failures. One thing

however we must be careful to avoid - and that is drawing too rapid conclusions.

The third factor is the social one - and it presents the most complex and difficult problems of all for us in Israel. The large number of different categories of immigrants, the wide gaps in their standards, customs and cultures have created problems which our sociologists have not known how to solve. We cannot hold this against them. To the best of our knowledge, there has been no equatalent in modern history, pricer to the "Israeli experiment", to an immigration of this kind , equivalent in character, in demographic variety and in ratio to the existing population. This perhaps is why the experiment turned into an adventure laden with dangers from which we have not yet quite recovered. There is a famous story of the inhabitants of Metra in Southern Italy: they were housed in new buildings which however they soon deserted preferring instead to return to the caves hewn into the rock that had served them as habitation previously. We too can tell such stories - of immigrants who preferred their temporary accommodation of corrugated tin huts. with sanitary installatious out-of-doors, to the permanent houses offered them; of immigrants who did not know how to use a kitchen and preferred to do their cooking on an open fire in the yard.

These problems have not yet found a solution, and it is doubtful whether they can be solved in the near future. Perhaps we may find consolation in the fact that the Ministry of Housing has undertaken serious research into this problem, and is conducting thorough investigations. This research may well lead to the formulation of proposals for a solution.

The fourth factor is the economic one -- I do not regard myself as competent to go into statistical data, and I rather hesitate to do so. But I must mention that one of the poblems connected with the price of building and the determination of standards for optimal costs is that of the ratio between building costs and maintenance costs. This ratio must be determined both economically and politically. Israel is a country in which a large and even decisive proportion of housing construction and building in general is carried out under the auspices of governmental, public or partially public institutions. And of course those responsible for these institutions cannot disclaim responsibility for the standard and costs of maintenance over the years. This however is only a single item out a complex exonomic problem.

The fifth factor is that of urbanization - Here political, social and social considerations have joined forces to complicate issues and make a solution more difficult to find. While it would be natural from the viewpoint of State security and of economic and social considerations to carry out ap policy of population dispersion, the question of quantity remains to be solved: to what extent should this dispersal be encouraged? To great a rate of population dispersal whald be destructive in many senses: it would prevent social consolidation, economic consolidation and lastly, urban crystallization worthy of the name.

In the Israeli reality, conglomerations of houses were built most of which have not yet, and indeed are unlikely ever to form towns or even small towns worthy of the name.

This brings us back once again to the problem of town planning, that profession which was born at the beginning of the century and has been forced into the Procrustean bed of charters of various kinds, and has not yet achieved a stage of theoretical crystallisatition. We feel that not enough architects of standing and ability have set themselves the task of tackling this problem of town planning and large-scale building, as the other side of the same coin. They prefer to amuse themselves with individualist creations which, at best change nothing and, at worst, turn into dangerous fasions that contribute nothing to progress but are nevertheless used as subjects of photo-appeal in magazines of architectural fashions.

This approach is fundamental to the furthering of a solution to the truly important problems of our era. Our handling of these problems will determine our status as architects and as town planners in the civilization and the culture of our times, and it is on the basis of our achievements in this sphere that our significance for the history of architecture of all the ages will be determined.

Bibliography

Karl Wilhelm Schmitt / Multi - Storey Housing / Hatje Stuttgart 1964
Lewis Mumford / Culture of Cities / Secker & Warburg 1944

" / City Development / Harcourt, Brace & Co. 1945
Walter Meyer - Bohe / Vorfertigung / Vulkan Verlag 1964
Reyner Banham / Theory & Design in the First Mashine Age /
the Architectural press 1966
Herbert Read / Art & Industry / Faber & Faber London 1966

בעירה אלה טרם נפחרו וספק אם חפתרנה בקרוב. אולי נחנחם בכך שמשרד השכון ניגש, כנראה, ברצינות לסקר את הבעיה ולחקרה ביסודיות. פעולות אלה עשריות להביא לגיבוש הצעות פתרון.

הגורם הרביעי הוא הגורם הכלכלי. אין אני רואה עצמי מוסמך ואני אף חושש להכנס לעובים של מספרים. אך נדמה, שאחח הכעיות במחירים של בניה וקביעת תקנים לעלות אופטימלית היא בעית היחס בין עלות הבניה לעלות האחזקה. יחס זה חייב להקבע קביעה כלכלית ומדינית כאחת. ישראל היא ארץ שחלק גדול ומכריע של בניח המגורים והבניה בכלל נעשה בה במסגרות ממשלתיות צבוריות או צבוריות למתצה. וכמובן שאין האחראים על מסגרות אלה יכולים להתנער מן האחריות לטיב ומחיר האחזקה לשנים רבות. אך כמובן שזהו פרש.

הגורם החמישי הוא הגורם האורבניסטי. כאן חברו יחד שיקולים מדיניים, כטחוניים וסוציאליים כדי להקשות ולסבך.מצד אחד טבעי הדבר מבחינה בטחון המדינה וכן מחוך שיקולים משקיים וסוציאליים, לבצע מדיניות של פיזור אוכלוסיה. אך נשארת השאלה הכמותית. כמה לפור? פיזור יחר הוא גורם הרסני מבחינות רבות. הוא מונע גיבוש וסוציאלי, גיבוש כלכלי ואחרון אחרון, גיבוש אורבניסטי ראוי לשמו.

במציאות הישראלית נכנו ערמות בחים שטרם הגיעו, וספק אם רובם יגיע אי פעם, להוות ערים או עיירות הראויות לשמן.

וכך חזרנו שוב לבעית תכנון ערים, אותו מקצוע שנולד בראשית המאה, הוכנס למיטת סדום של הצ'רטירים למיניהם וטרם זכה לביבוש חיאורטי ראוי. הוכנס למיטת סדום של הצ'רטירים למיניהם וטרם זכה לביבוש חיאורטי ראוי עדמה, שלבכי בעיה זו של בנין ערים מחד ובניה רבח מימדים כצידו השני של המטבע, טרם נרתמו לכך די אדריכלים בעלי שעור קומה ויכולת. אלא מבכרים להשתעשע ביצירות אינדיבידואליסטיות אשר במקרה הטוב אינן משנות דבר ובמקרה הרע יותר הופכות לאופנות מסוכנות שאין עמן קידום אך ככל מקרה משמשות נושאים "פוטואפיליים" למגזינים של אפנה ארכיטקטונית.

גישה זו היא בעוכרי הקידום של הבעיות החשובות באמת של תקופתנו. ספולנו בבעיות אלה יחרוץ את מעמדנו כאדריכלים וכבוני ערים בציביליזציה ובתרבות של זמננו ועל סמך השגים בשסח זה תקבע חשיבותנו בתולדות האדריכלות של כל הזמנים. הפונקציונלית והן מהבחינה האסטטית. גם הכחינה האסטטית מסובכת למדי, לאחר שהוכת בעליל, שעצם הרפטטיביות היא גורם אסטטי מיגע בבניה כבחיים.

כמדומה שישראל יכולה להחשב כשדה נסויים רב סבל אך גם רב חשיבות לכשלונות רבים והצלחות מעטות וחלקיות. בעיתנו כאן מכילה את כל גורמי הסיבוך וההככדה האפשריים.

ראשית גורס הזמן. אחרי קרס המדינה הוצפנו כעליה המונית ופחאומית בכמויות יחסיות שאולי אין להן תקדים. תוך שנחיים שלוש הוכפלה אוכלוסית בכמויות יחסיות שאולי אין להן תקדים. תוך שנחיים שלוש הוכפלה אוכלוסית המדינה. קצב מטורף זה נמשך כעשר שנים לפחות. גורם זה של זמן, אולי אינו פוכר כגורם דלבנטי לפחות במחשבה התיאורטית של בוני ערים ומתכנני שיטות בניה. אך במציאות הישראלית נוצרה הוכחה חותכת, הוכחה בולטת בכעורה, לרלבנטיות העצומה של גורם זה. תוך עשר שנים אלה הוקמו בחפזון עשרות אלפי בחים אמורפיים שנידונו כבר עם היווצרם לחיי סלמם לפחות מן הבחינה החזותית נהאורבנית ואולי אף הסוציאלית.

היינו יכולים לחדץ מעשה נורא, אך בלחי נמנע זה, בחסר חיעוש, בחסר מיכון, בחסר נסיון, אך נדמה, שאף ארץ סכנולוגית מפותחת לא היתה יכולה להתגבר על הכפלת ושילוש אוכלוסיתה במבכלות עיתוי קשות ודחופות מסוג זה.

יתכן, שכאדריכלים, היינו מנכרים לאכלס אח העולים כמשך מספר שנים במחנות אהלים עד אשר נערוך חכניותינו, נפתח תעשיתנו וניבש לבניה לאחר שיקול דעת קפדני. אך כאזרחי המדינה העדפנו, ומוטב שנודה בזה, לשכנם כבתים הנידונים לכליה חוך מספר שנים קסן. אך כמוכן שההכרעה היתה ממילא בידי המנהיגות הפוליטית ומסחבר שהיה זה פתרון של הרע במיעוטו.

והגורם השני הוא הגורם הטכנולוגי. גם כיום אין ישראל נחשבת כחלוץ בשכנולוגיה של הבניה ואנו נמצאים בראשית צעדנו באדופטציה של שיסות ודרכי בצוע ומיכון יתר של הבניה וחעשית הבניה.

בשנות החמישים היה קיים חלל ריק. רבבות הכתים נכנו כידים ובידים כלבד. ועפ"ר היו אלה ידים בלתי מאומנות בגלל המחסור הטבעי והחמור בכח אדם. רק לאחרונה הושקעו כספים במיכון כבד יותר ונעשים, כאמור, נסיונות ראשונים להפעיל כאן שיטות פרפבריקציה שונות צרפתיות, סקנדינביות ואחרות. הזמן עוד קצר מכדי להצביע על הצלחות בדוקות או כשלונות בדוקים. אך מפני דבר אחד בודאי כדאי להזהיר והוא מפני הסקת מסקנות כהירות מדי.

הגורם השלישי הוא הגורם הסוציאלי. גורם זה מהווה אצלנו את הבעיה
הקשה והסבוכה כיותר. הריבוי של סוגי העולים והפער העצום ברמה, בהרגלים
רבחרבויות יצרו בעיות שהסוציולוגים שלנו לא ידעו לפתרן. אין גם לבוא אליהם
בטענות בשל כך. נדמה, שעליה מסוג זה הן מהבחינה האיכותית והן מבחינת הגוון
הדימוגרפי ומבחינת הכמות היחסית לא היתה ידועה בהיסטוריה המודרנית עד
ל"אקספרימנט הישראלי". ואולי משום כך הפך האקספרימנט להרפחקאה הרת סכנות
שטרם התאוששנו ממנה. ידוע הספור על תושבי מטרה בדרום איטליה שיישבו אותם
בבחים חדשים והם עזבו את אלה בהעדיפם לחזור אל מערות החצובות בסלעים
ששימשו להם מגורים מלפני כן. גם אנו יכולים לספר על עולים שהעדיפו פחונים
עם שרותים סניטריים מרוחקים על פני בתים בנויים, או על עולים שלא ידער
להשתמש במטבת והעדיפו לבשל על אש פתוחה בתצר.

וכמוכן שדעות קיצוניות אלה מעוררות שאלות. אך בעקבות הרברט ריד לא נשאל "האם יכולה המכונה ליצור יצירות אמנות?" אלא נקכע בפשטות, שהמכונה דחתה את הקישוס והעיטור ובכל זאת קבעה לעצמה עמדה בלתי מעורעות בחקופתנו. הגעגועים לרינסנס של המלאכה נוסח רסקין ומורים נעשו מופרכים מכל וכל. הם הפכו בכוח הסוכלימציה לנהיה רומנטית בעיקרה. זו רצופה אקלקסיקה מסוכנת מחד והצלחות בודדות ומביכות מאידך. מביכות כי אין ל"החקפת נגד" רומנטית זו כל סיכוי. לפעמים, נדמה שסיכויה היחידי הוא בחמיכה האינטרסנטית של הפריודיקה המקצועית הרודפת חידושים ואינה בודקת

אין כמעט ספק, שאותה סיסמה שהופרכה ככאוהאוס כשנות ה-20 על הקשר ההכרחי בין המכונה לארכ' המודרנית, נדמה, שסיסמה זו לא החישנה אלא הרזנחה. הוזנחה מבלי שינסו למצוחה כחיים וכמעשה.

מן הראוי לזכור שתיעוש הכניה התחיל אולי עוד ככבל עם המצאת הלכנה, שהיא האלמנט הסרומי העתיק ביותר. חיעוש זה היה מופת כתקופות הקדומות שבהן טכנולוגית הכנין מיצתה תמיד עד חום את הישגי הידע ההנדסי הקיים באותה חקופה. רק כמאה ה-19 וה-20, עם הזינוק הפנטסטי של הידע והטכנולוגיה הדוהרת בעקבותיו נתגלה, שחעשיית הבנין נמצאת מפגרת לעומת מרכית החעשיות האחרות. אמנם הופרחו רעיונות למן האוטופיות של ה.נ. וולס מראשית המאה ועד הפגנותיו הגאוניות של בקמינסטר פולר, אך עובדה היא, שכל חיעוש הכניה נראה פרימיטיני מאד במתצית המאה ה-20 כהשוואה להישג הטכנולוגי הכללי.

הנסיונות המעטים שנעשו, אם זה קיר מסך מאלומיניום או האלמנטים הטרומיים בבטון, נדמה כי כל אלה הם ניסויים ראשונים ונאיביים בלבד. יחכן שהפתרון טמון בשינוי הקוריקולום בבתי הספר לארכיטקטורה והנדסה, באמונם המוגבר בידע טכנולוגי ובעיקר בהעמקת אמנותם בחשיבותה של הטכנולוגיה כפתרון רב ערך לבעיות הכניה ההמונית.

ואין להחעלם מהסיכונים שבדרך זו. מאידך, נדמה שסיכונים אלה טרם
התגלו בצורחם הריאלית כי כל נסיונותינו בארכ' טכנולוגית היו נסיונות
פרסיזניים כששיתוף הפעולה בין התעשיה לארכיסקטורה נעשה בעזרת פרוספקטים
מסחריים ובעזרת המקרה העיוור. אמנם היו מספר נסיונות לפעול בצורה רצינית
יותר ונזכיר כאן רק אחד מאלה את עבודת הצורת נקליפורניה בראשותו של
אדריכל עזרא אהרנקרנץ. יחכן שרוגמא קטנה זו, שפעיליה נחלו נצחון חלקי
אך רב לקח, מורים על הדרך הנכונה, המיגעת והבלתי מבריקה. במסברת נסיון זה
הוכח דכר חשוב ועקרוני, שתיעוש הבניה וניצול הסקטור הטכנולוגי – הכלכלי
אינו מתייב אוניפורמיות ארכיסקטונית, כי היחוד הארכ' היווה תנאי יסוד
מוקדם לעבודת הצורת ותנאי זה נשמר בקפרנות.

נסיון צגוע זה גם הוכיח את הפוטנציאל העצום החבוי בהידברות בין התעשיה ומומחי הטכנולוגיה לבין מתכננים ואדריכלים למיניהם.

אך כדאי גם לזכור, שאין בפחרון הטכנולוגי <u>כלבד</u> כדי לפתור בעיות איכותיות וכמוחיות של הכניה ההמונית. גורמים טכנולוגיים וכלכליים הם רק חלק ממכלול הגורמים המצפים לפתרונות. קיימות בעיות סוציאליות ופסיכולוגיות ואם אפילו נחעלם, בעקבות מים-ון-דה-רוהה, מבעיות של צורה הרי קיימות בעיות של אנטומיה אורבנית הן מהכחינה הסטרוקטורלית, הן מהבחינה אמרנו, שהשינוי הפתאומי והחרוץ בקנה המידה היה מהפכני. במה התבטאה הפיכה זו? כאן נוכל למנות מספר בורמים, החל מהבורם הכמותי ועד לבורמים טכנולוגיים וסוציאליים. נתעכב לרגע על בורם חשוב והוא ניתוק הקשר בין הבונה (האדריכל, הבאומייסטר) לבין המזמין. בעיר המודרנית שוב אין אדם <u>מזמין</u> לו בית.

תקופת הקונפקציה באה לכניה ואתה האוניפורמיות בתכנון, במימדים
רבצוע. שיטת הקונפקציה חייבה ומחייבת היקף כמוחי מספיק כדי להרזיל את
הוצאות היצור. מבחינה כלכלית היתה כאן, לכאורה, ברכה. כשם שחליפת
קונפקציה עולה פחות מחליפה מוזמנת, כך גם בתי קונפקציה יעלו פחות מהבחים
המרזמנים כיחידות בודרות. אין ביכולתי, הפעם, להרחיב את הדיבור על
האפליקציות התכנוניות מבחינת בנין הערים של הבניה האוניפורמית אך אלה
מסתברות על נקלה. עצם המושג של בניה רבת מימדים מסוונת בניה זו בין ענפי
היצור החייבים להיות נסמכים על חוקי כלכלה קפדניים. חוקי כלכלה אלה
נמצאים לעתים בסתירה, אם אמיתית ואם מוטעית, עם דרישות ארכיסקטוניות לגבי
הבנין הבודר, הרחוב או המערך העירוני כולו. אך עיקר ההתנבשות הוא כין
האוניפורסיות הרבה או החלקית המתחייכת מן הבנייה הסיטונית, הקונפקציונית,
לבין האידיאל, או שמא האוטופיה, של "הזכות והערך החשוב של הביטוי

הפלירט בין הארכיטקטורה לבין הדיסצפלינה הכלכלית והטכנולוגית תחילתו הרצינית בראשית המאה. בראשית היה זה פלירט רומנטי יותר, כאשר הבאוהאוס הטיף להתבססות על המלאכה אך עד מהרה הפך הדבר לפלירט מפוכח כאשר אותו באוהאוס התחיל להפנות רגשותיו אל התעשיה והטכנולוגיה.

כידוע הפכה המכונה כראשית מאה זו לדת חדשה. למן המניפסט הפוטוריסטי ועד לאמנות הפופ ממלאה המכונה את תפקיד האל שהרגשות אליו הם אמביולנטיים. אמביולנטיות זו בולטת לא מעט בארכיטקטורה. מצד אחד קיימת עוד האמונה המיסטית ולדעת רבים גם הרציונלית ב"אל הכל יכול", בטכנולוגיה שתפתור את כל הבעיות. מכאן הפרויקטים הפנסטטיים (ששוב אינם בלתי אפשריים) של "חערים הצפות" ו"הערים העפות", אך מצד שני מתפשטת האכזכה מן המציאות שאל הסכנולוגיה יוצר הלכה למעשה. כל אותן ערים, שכונות, סובארבים למיניהם מלאים אלמנטים טרומיים ו/או תכניות טרומיות, סטנורטיות, אוניפורמיות. מעלים אלמנטים טרומיים ו/או תכניות מאליה שרויה עוד בויכות. ויכוח זה ומענין שדוקא ההוזלה המובטחת, המסחברת מאליה שרויה עוד בויכות. ויכוח זה תמור עוד יותר בארצות בעלות רמת פיחות טכנולוגי נמוכה, כישראל למשל. אך על עובדת הכשלון הארכיטקטוני והאורבניסטי אין כמעט מערער. כשלון המבורים ההמוניים מחד והמרכזים המסחריים הנוצצים, עם הפלדה, האלומיניום או הברונזה בקירות מסך מבהיקים מאידך. על רקע כשלון זה צומחים געבועים הברוניםיים לאירציונלי, לברוטליסטי, למעוות. צומחים גם בעבועים לחדד רומניים להדונים בת – המכונה.

בהקשר לכך מן הראוי לצטט אח אחד המבקרים כנושא זה, את ארטור פנטי הכוחב: "... בכל אלה אנו רואים אח התיעוש המכיא אח עצמו לתוצאה ההגיונית והאנרכית. הארכיטקטורה מגורשת מן החכרה ובהיות זו אם האמנויות יגורשו יחד עמה יתר האמנויות התלויות כה. זה יקרה כאשר הערצת הכעור תגבר כי הנסיון מוכית שאף אחת מהאומניות לא תוכל לעמוד בפני המכונה והיצור ההמוני".

בעירת ארכ' של בניה רבת מימדים

אדריכל אבא אלחנני

המהפכה החעשיתית של המאה ה-19 הביאה עמה תהפוכות בשטחים שונים.
אנו נתיחס כאן אל אחד מאלה והוא תופעת העיור הנמרץ שהחל בעולם התרבותי
כולו. ככל שהמדינה היתה חעשיתית יוחר כן גבר בה העיור המתפשט והמתרחב.
כפרים רכים הפכו לעיירות, עיירות לערים וערים לכרכים. אין צורך כנתונים
סטטיסטיים מדויקים על מידות גידול הערים, כי מידה זו אינה, אולי, המכרעת.
הגורם המענין הוא מידת התאוצה שבתהליך זה.

אם בשנת 1860 הכילו עשרים הערים הגדולות בעולם, ביחד, כ-4.5 מיליון חרשבים שהיוו אז כ-3% מאוכלוסית העולם (והקטנה שבערים אלה היתה בת 100000 תושב), הרי בשנת 1900 היו כבר כ-150 ערים כאלה עם אוכלוסיה כוללת של 40 מיליון המהווים כבר כ-10% מכלל האוכלוסיה העולמית.

אך בשנת 1960 המספרים משתנים בצורה עוד יותר דרמטית; ו-20 הערים
הגדולות בעולם מכילות ככר 85 מיליון תושבים. שעורי גידול ותארצה אלה
מעידים בעד עצמם. אין זו התפתחות אברלוציונית עם גידול איטי כתוצאה מריבוי
טבעי או מפאח נדידה איטית מן הכפר אל העיר של עודפי הגידול של הכפרים.
הפתאומיות והתאוצה הגוברת של הגידול הם ללא תקדים ומעוררים כנו אסוציאציות
של שספון, מבול. הם מוכיחים שוב, אם נחוצות הוכחות נוספות לכך, שהיה כאן
תהליך מהפכני הן מבחינת המבנה הדמוגרפי אך בעיקר מבחינת הסטרוקטורה
הסוציאלית.

הגידול הסיסוני יצר בעיח בניה סיסונית כשם שיצר בעיות של יצור סיטוני בשטחי צריכה רכים רשונים. בניה סיטונית זו, המתבצעת למעלה ממאה שנים בארצות שונות, תחילתה קודרת והמשכה מעורר ספקות רכים. למן הערים השחודות של בריסניה ועד לשכונות והסכארבס של ארה"ב ואחרון אחרון ערי הפיתוח והערים החדשות של ישראל; כל אלה נראים כהוכחה משכנעת שטרם התגברנו מהחלם של תמהפכה החעשיחית ושל השינויים הכמותיים ושינויי קני המידה הדרסטיים. מאידך, קשיים אלה, יש לראותם על רקע כל הלבטים הקשים של הולדתו האיטית והמיגעת של אותו מקצוע שקראנו לו תכנון ערים. זהו מקצוע אשר בצד "מומחים" הטוענים שפחרו את כל הבעיות והשולפים משרווליהם רצפטים של "איך" "מומחים" הטוענים אנשים, כנראה, רציניים יותר המודים שהמקצוע כולו נמצא בתהליך של התהוות ממושך ומיגע רצוף משגים והנחות שהתכדו למן הצ'רטר האחונאי ועד לעיר הקוונית (העורקית).

כשאנד מעמיקים בספרות מקצרעית של בנין ערים או שומעים הרצאות בקונגרס זה או אחר נזכרים אנו ב"קומריה של סעויות" לשקספיר ואז נשאר לנו רק לקוות, שבדומה לאוחה קומריה, הסוף יהיה סוב.